

Nữ tu Phật giáo với công tác từ thiện xã hội
(Tham luận của Ni Sư Thích Nữ Huệ An
Chủ trì chùa Phước Sơn, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vinh dự được về dự và tham luận tại Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III. Đến đây, tôi cảm nhận được không khí yên lành, thân tình, ấm áp và đặc biệt được gặp gỡ, giao lưu với các chị, em phụ nữ đến từ các tôn giáo, dân tộc ở mọi vùng miền khác nhau, là những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang.

Kính thưa Quý vị Đại biểu,

Trong nội dung bài phát biểu hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ với quý vị về các hoạt động trong công tác xã hội của người tu sĩ và đặc biệt là công tác nhân đạo từ thiện của Phật giáo.

Tôi chủ trì tại chùa Phước Sơn trên quê hương Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, tham gia uỷ viên Uỷ Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2006 đến nay đã gần 4 nhiệm kỳ. Cùng các vị trong Ban Chấp hành, tôi cùng với Tăng Ni, Phật tử hướng dẫn tín đồ đạo hữu cư sĩ tại chùa và tư gia, cùng nhau chia sẻ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, bản thân tôi luôn được tham gia vào các cuộc họp của Hội phụ nữ tổ chức, nắm bắt được các nhiệm vụ của Hội, tôi cùng các vị trong Hội tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch cho bà con Phật tử, các cháu thanh thiếu niên và được sự tùy hỷ hưởng ứng, tham gia thể hiện tinh thần Lục hòa của nhà Phật. Nhận thấy những hoạt động, công việc làm của Hội thật gần gũi với triết lý, đạo đức nhà Phật, sự hoà quyện giữa đạo và đời, từ tâm nguyện bản thân, vào những dịp hè, tôi mở các khoá “Tu tập hè” tại Nhà Chùa hướng dẫn cho trẻ em từ 10 - 16 tuổi về đạo đức, tự “tu sửa” bản thân nhận biết con đường xấu, tránh xa tệ nạn xã hội để đi theo con đường tốt đã thu hút 50 - 60 em đến tu tập hàng đêm trong suốt 3 tháng hè. Để giúp các bà mẹ, các chị nuôi dạy con tốt, giữ gìn truyền thống phụ nữ Việt Nam, tôi còn mở lớp “Tu ngày chủ nhật” hướng dẫn các mẹ, các Phật tử lấy đạo đức làm đầu trong mọi ứng xử cuộc sống, chăm sóc gia đình, dạy bảo con cái, trong kinh doanh, buôn bán để xứng đáng là phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Thực hiện phương châm: “*Phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật*”, tâm niệm của những người tu hành như chúng tôi được phát tâm đến với đồng bào nghèo bởi Đạo Phật là đạo cứu khổ. Từ bi của đạo Phật đã hòa quyện cùng đạo lý dân tộc Việt Nam theo tinh thần: “*Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn*”. Mảnh đất Thừa Thiên Huế còn nhiều khó khăn, người Phật tử không thể thờ ơ trước những hoàn cảnh bất hạnh của con người mà luôn thấu hiểu, cảm thông bằng những hành động thiết thực. Hoạt động nhân đạo, từ thiện là việc làm thường xuyên xuất phát từ lòng thương chân thật, là một pháp môn tu tập của hàng đệ tử Phật. Được các vị trong Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm giúp đỡ hướng dẫn, bên cạnh sự động viên của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh, tôi cùng các nữ tu ở chùa đã bắt đầu công việc từ thiện, cùng nhau chia sẻ, đóng góp vật chất, động viên tinh thần góp sức cùng

địa phương chăm lo đời sống, an sinh cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ em thiếu may mắn.

Từ những chuyến đi làm từ thiện, khát khao được đến trường của con trẻ ở những vùng quê nghèo đã khiến tôi nhiều lần trăn trở về tương lai của chúng. Với mong muốn thấp lên ngọn đèn trí tuệ, lớp học tình thương dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa còn khó khăn được ra đời từ năm 1990; những lớp học đầu tiên được dựng lên từ những chuồng bò tập thể mà người dân hiến tặng tại Khe Su - Lộc Trì - Phú Lộc đã giúp cho 40 em đến trường. Tôi tiếp tục phát triển xây dựng thêm 40 lớp học mới, với 1400 học sinh, 57 giáo viên ở miền núi xa xôi, các vùng duyên hải của 14 xã trên toàn huyện Phú Lộc. Đặc biệt phải kể đến Hà Châu của xã Lộc An là xã bị chia cắt, đi lại khó khăn, tôi nghĩ nếu không vận dụng tấm lòng từ bi thì sẽ khó đến với những vùng đất này, vì cho đến bây giờ, Hà Châu vẫn chưa có một đường bộ ổn định cho các cô đi dạy, mà cô giáo ở tại thì không có, người dân ở đây đa phần chưa qua khỏi bậc tiểu học. Vào những năm 1995, chúng tôi đã đến Hà Châu với 3 lớp học tình thương. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhận thức của bố mẹ các em về chuyện học hành của con cái hoàn toàn bị xao lãng, có những em phải lao động sớm phụ giúp kinh tế gia đình. Thế nhưng, với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” chúng tôi đã huy động được gần 150 em đến lớp, bước qua cấp tiểu học, tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ. Sau này, 3 lớp học đã được chuyển giao cho ngành Giáo dục huyện, và chúng tôi được biết đã có rất nhiều em trong số này đỗ đạt cao vào những bậc học cao hơn, đó là niềm vui lớn nhất dành cho những người thiện nguyện như chúng tôi. Có được điều này, cũng một phần chúng tôi may mắn được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của những thầy, cô giáo, họ đã cùng sát cánh với chúng tôi trên hành trình đem con chữ về với các em. Để nâng cao trình độ cho các cô giáo, chúng tôi đã cùng phối hợp với Phòng Mầm Non, Phòng Tiểu học của Sở Giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức gần 10 lớp học ngắn hạn dành cho các giáo viên, với các bộ môn được đào tạo như : Ngoại Ngữ, Âm nhạc, kỹ năng Mầm non, kỹ năng Sư phạm. Trong khả năng của mình, chúng tôi đã hỗ trợ kinh phí, bố trí thời gian cho hơn 30 giáo viên được theo học bậc học Cao Đẳng tại Trường Cao Đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, số giáo viên còn lại chúng tôi cũng vừa hỗ trợ vừa động viên họ hoàn thành bậc Trung học phổ thông. Với đội ngũ giáo viên vững về tay nghề, có lòng yêu trẻ, việc dạy – học của cô và trò theo đó cũng trở nên dễ dàng hơn, chất lượng hơn. Có cơ ngơi trường lớp khang trang, số trẻ em ra lớp ngày càng đông hơn, các em có môi trường học hành vui chơi lành mạnh, có cơ hội phát triển bình đẳng như bao trẻ em khác, bố mẹ càng yên tâm mưu sinh, công tác.

Không chỉ dừng lại việc cho các em con chữ, chúng tôi lại tiếp tục huy động nguồn hảo tâm từ cộng đồng để cho các cháu bữa ăn bán trú miễn phí có thêm dinh dưỡng, sức khỏe học tập tại các cơ sở chúng tôi đã xây dựng. Ngoài ra, để động viên tinh thần các cô giáo yên tâm bám trường bám lớp, chúng tôi còn phụ thêm một phần kinh phí để trả lương, nâng cao thu nhập cho các cô giáo. Hiện các trường có 154 cháu được ăn bán trú miễn phí và có 7 giáo viên, nhân viên đang được Hội từ thiện trả lương gần với mức lương biên chế nhà nước. Chúng tôi cũng duy trì giúp đỡ cho 54 người khuyết tật với số tiền gần 90 triệu đồng.

Tranh thủ sự đồng hành của các Hội Từ Thiện, từ năm 2004 chúng tôi đã chọn Phú Lộc là đơn vị đầu tiên được đón nhận chương trình uống sữa đậu nành mùa nắng. Mùa mưa các cháu được uống các loại sữa bột có giá trị dinh dưỡng cao và thuốc bổ hoàn toàn miễn phí. Tính đến nay, đã hơn 10 năm với gần 2.100 trẻ được nhận sự hỗ trợ đặc biệt này; hiện đang duy trì được 440 cháu uống sữa đậu nành và thuốc bổ

chống suy dinh dưỡng. Chính từ những việc làm thiết thực này đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn huyện Phú Lộc từ 42% xuống còn 15%. Ngoài ra, chúng tôi còn giúp đỡ cho một số trường xây dựng, sửa sang phòng ốc, giúp tráng sân bê-tông, làm sân chơi, làm nhà vệ sinh, đào giếng nước, trang thiết bị học cụ, đồ dùng đồ chơi để các cháu có điều kiện vui chơi, học tập tốt. Chúng tôi còn vận động làm cầu cống để bà con có phương tiện đi lại làm ăn, mua bán thuận lợi, các cháu đến trường dễ dàng vì địa hình ở những vùng này thường là đồi núi cách trở, làm cô lập các thôn xóm khiến bà con khó qua lại và các cháu nhỏ không thể đi học; tổng trị giá hàng tỷ đồng. Từ nhiều nguồn huy động, chúng tôi đã xây dựng được 3 chiếc cầu bắc qua 3 con suối ở Khe Su để đưa các em đến trường, hơn 1 km đường ở đây cũng đã được chúng tôi thảm nhựa. Từ ngày có cầu, có đường, những bước chân đến trường của các em trường đỡ vất vả hơn, không còn cảnh lội bùn, lội suối đối mặt với bao hiểm nguy.

Những bước chân thiện nguyện tiếp tục đưa chúng tôi đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào nghèo dân tộc thiểu số của huyện A Lưới, Nam Đông với những món quà nhỏ: tấm chăn, quà bánh, lương thực kịp thời sẻ chia bà con vào những mùa giáp hạt, những lúc thiên tai, dịch bệnh.

Với phương châm “ *Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc*”. Tôn chỉ của Phật giáo là “*Phật Pháp bất ly thế gian giác*”. Từ thiện chỉ là một trong muôn việc mà Phật giáo đóng góp cho cộng đồng để chung sức nâng cao mức sống người dân, phát triển giáo dục, văn hoá xã hội, điều kiện giao thông, xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước đề ra.

Kính thưa Đại hội,

Người Việt Nam chúng ta rất trọng tình, trọng nghĩa. Qua những việc làm nghĩa tình, chúng ta nhất định sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong việc hóa giải những đắng cay, xóa nhòa ranh giới giàu-nghèo, sang-hèn; thực hiện công bằng dân chủ, văn minh.

Kính chúc quý vị Đại biểu sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ. Trân trọng cảm ơn và kính chào Quý liệt vị!